



Contact voor pers: 0456 87 14 14 / 0475 33 87 50
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE



PERSBERICHT

"Uit het hart van de aarde naar de toekomst" 80 jaar Italiaanse migratie naar België

In 2026 vieren we **80 jaar Italiaanse migratie naar België**. Het akkoord van 1946 bracht duizenden Italiaanse arbeiders naar de Limburgse mijnen, wat uitgroeide tot een rijke verweving van culturen en gemeenschappen.

Ter gelegenheid van dit jubileum lanceren [Com.It.Es Limburg](#), samen met de federaties [Internationaal Comité](#), [ACLI/Feniks](#), [AIF+](#) en de verenigingen [Dante Alighieri Genk](#) en [Brussel, I Marchigiani](#), [Vzw L'Araldo](#) en [Missione Cattolica](#), [PXL](#) en [school De Bladwijzer Genk](#) en onze erfgoedpartners [Mijnmuseum Beringen](#), [Het Geheugen van Genk](#), [Stichting Erfgoed Eisden](#) en [ECRU](#), het herdenkingsproject: "**Uit het hart van de aarde naar de toekomst**". Zij leveren waardevolle input en dragen daarmee bij aan het project.

Het programma, verspreid over heel 2026, vindt plaats op voormalige mijnsites en combineert kunst, muziek, literatuur, geschiedenis en gastronomie. Om de festiviteiten rond 80 jaar Italiaanse migratie herkenbaar te maken, is een speciaal **jubileumembleem** ontwikkeld dat ook door lokale verenigingen wordt gebruikt.

Hoogtepunten van het programma

- **26/04 – Stadsschouwburg, Genk** – "*Stemmen uit de diepte*": Concert van Michel Bisceglia en Dante Loves Jazz, waarin migratieliederen worden herinterpreteerd in muziek en woord.
- **23/06 – C-mine, Genk** – "*Sporen van herinnering*": Opening van de tentoonstelling rond verleden en heden, gevolgd door een academische zitting met sprekers Anne Morelli, Maria Laura Franciosi en Walter Basso.
- **Vanaf september – "As-mandala"**: Educatief-creatief project in verschillende Limburgse basisscholen, waarin leerlingen via verhalen en steenkoolmandala's kennismaken met het mijnverleden en de migratiegeschiedenis.

Herinneren, ervaren en doorgeven

Het project nodigt iedereen uit om de geschiedenis van de Italiaanse migranten te ontdekken en te ervaren – van muziek en kunst tot verhalen en tradities. Door deel te nemen aan de evenementen, workshops en tentoonstellingen wordt deze rijke geschiedenis tastbaar en leeft ze voort in nieuwe generaties.

EIND BERICHT